

Mag ik me aan u voorstellen;

Mijn naam is Isabella de Jong, geboren in Adam, in 1967. Ik heb een partner en vijf kinderen waarvan alleen de jongste, een dame van 19, nog thuishoort. De oudste vier kinderen zijn reeds uitgevlogen.

Nadat ik twintig jaar op directieniveau in de culturele sector heb gewerkt, heb ik in 2018 een andere wending gegeven aan mijn leven. Ik ben een opleiding tot paardencoach gaan volgen en heb mijn eigen coachingspraktijk gestart. Wij zijn in diezelfde periode ook verhuisd naar de Veluwe en wonen nu buiten in de prachtige bossen van Garderen. Wij, zijn Alexander, Nadia en ikzelf samen met onze vier IJslandse paarden, twee honden, twee poezen, vijf kippen en een haan. Mijn eerste IJslander kocht ik zes jaar geleden, hij is nu 21. Inmiddels dus drie erbij, waarvan de jongste vijf jaar oud is. Een wedstrijd heb ik tot op heden nooit gereden maar ik volg regelmatig lessen en cursussen en wedstrijden bezoeken vind ik erg leuk. Wie weet ooit...

Het lijkt me leuk om in de ledenraad mijn steentje bij te dragen en daarbij mijn kennis en ervaring in te zetten en misschien ook wel juist mijn onbevangen blik omdat ik nog niet zo lang meedraai in paardenland :)

Vriendelijke groet,

Isabella de Jong